



Opschrift

Vergadering van 12 mei 2026

Nummer: 2026_MV_00406

Onderwerp:

Mondelinge vraag van raadslid Zeneb Bensafia: Herdenking Onafhankelijkheid van Congo

Raadslid(-leden):

Zeneb Bensafia - groen

Bevoegd: Hafsa El-Bazioui

Omschrijving van de vraag

Toelichting:

Op 30 juni wordt de onafhankelijkheid van Congo herdacht. Voor veel Gentenaars met Congolese roots is dit een belangrijk moment.

Gent is een diverse en inclusieve stad, die inzet op ontmoeting, erkenning van gedeelde geschiedenissen en participatie. Dat zagen we recent ook in initiatieven rond dekolonisering en de inhuldiging van het Patrice Lumumba Park.

In de beleidsverklaring staat het engagement van de stad om hier een jaarlijks herdenkingsmoment over te organiseren.

Daarom heb ik volgende vragen:

Vraag:

1. Zal de stad een herdenking van de Congolese onafhankelijkheid op of rond 30 juni organiseren?
2. Zo ja, welke vorm zou dit aannemen?
3. Worden organisaties en sleutelfiguren uit de Gentse Congolese diaspora hierbij betrokken?

Antwoord

Dank u wel voor uw vraag,

De onafhankelijkheid van Congo op 30 juni betekent veel voor heel wat Gentenaars met Congolese roots. De onafhankelijkheidsbeweging beroert breder alle Gentenaars met roots in landen die ooit kolonies waren. In tijden waarin grootmachten assertief

claims leggen op grondstoffen in onder meer Afrika, blijft dit geopolitieke thema razend actueel.

Als stad vinden we het belangrijk om daar bewust bij stil te staan. Niet alleen om te herdenken, maar ook om mensen samen te brengen en het gesprek aan te gaan over ons gedeeld verleden en wat dat vandaag nog betekent.

Daarom organiseert de stad dit jaar op zaterdag 4 juli 2026 een herdenkingsmoment in het Lumumbapark in Nieuw-Gent. Dit doen we dit met partners die opgericht zijn uit de diaspora en zicht richten op de dialoog tussen generaties, het doorgeven van cultureel erfgoed en het versterken van de banden. Het wordt een open en toegankelijk moment, met ruimte voor herdenking, maar ook voor ontmoeting en expressie: muziek, spoken word, mode, een panelgesprek over dekolonisering vandaag in Gent en ruimte voor kunst.

Daarnaast worden audioverhalen verzameld van Gentenaars met Congolese roots. Die blijven ook nadien beschikbaar en kunnen later gebruikt worden, onder meer in het onderwijs.

De betrokkenheid van de onder andere de Congolese diaspora is voor ons het vertrekpunt van dit traject. De organisaties die het project uitwerken, hebben zelf sterke banden met die gemeenschap en werken samen met verschillende mensen en initiatieven in Gent. Daarnaast hebben we de Adviesraad Mondiale Solidariteit en verschillende organisaties uit het veld betrokken bij de voorbereiding, en blijven we hen ook in de verdere uitwerking betrekken.

Ook de Gentenaars die eerder deelnamen aan participatieve trajecten zullen actief aangesproken worden om mee na te denken en deel te nemen, zoals het traject van Rassemblé, waarin Gentenaars aanbevelingen naar het beleid formuleerden over hoe we als stad kunnen omgaan met ons koloniale verleden.

Kortom: we kiezen voor een aanpak met verschillende lagen en met heel wat mensen die samen vorm zullen geven aan het programma, zowel inhoudelijk als organisatorisch. De concrete invulling wordt momenteel verder uitgewerkt.
