



Opschrift

Vergadering van 23 maart 2026

Nummer: 2026_MV_00296

Onderwerp:

Mondelinge vraag van raadslid Zeneb Bensafia: Hommage aan verzetshelden tijdens de Heldenweek van 2 tot en met 8 mei

Raadslid(-leden):

Zeneb Bensafia - Groen

Bevoegd: Burak Nalli

Omschrijving van de vraag

Toelichting:

Op 8 mei herdenken we het einde van de Tweede Wereldoorlog. In dat kader organiseert de organisatie Helden van het verzet de Heldenweek, van 2 tot en met 8 mei, om hulde te brengen aan duizenden vrouwen en mannen en hun uitzonderlijk verzet tegen de fascistische bezetting van ons land. Dit jaar worden scholen, bibliotheken, het middenveld en overheden uitgenodigd om zelf een voorleesmoment te organiseren, waarbij de namen van verzetsmensen één voor één worden voorgelezen.

Vraag:

1. Is de schepen op de hoogte van deze oproep?
2. Bent u of diensten van de Stad hier al mee bezig, of bereid om te bekijken of Gent hieraan kan deelnemen of eventueel zelf een dergelijk initiatief kan opzetten?

Antwoord

Beste raadslid Bensafia, beste Zeneb.

Dank u wel voor uw vraag.

De Stad Gent heeft al lang een sterke traditie in herdenken. Dat blijven we ook bewust doen. We herdenken niet alleen uit respect voor verzetsmensen en slachtoffers van oorlog.

We doen dat ook omdat we geloven in de kracht van die boodschap. Een boodschap van vrede, solidariteit en verdraagzaamheid.

En die boodschap is vandaag misschien belangrijker dan ooit.
We zien opnieuw conflicten in de wereld. Dat maakt duidelijk dat vrede geen evidentie is. Vrede is iets waar we elke dag samen aan moeten werken.

Door te herdenken houden we dat besef levend. We geven het ook door aan nieuwe generaties.

In Gent gebeurt dat op verschillende momenten. Denk aan 1 november, 11 november en 8 mei.

Op 8 mei herdenken we het einde van de Tweede Wereldoorlog.

De Stad Gent organiseert dan, samen met het 8 Mei Komitee, een plechtigheid. Dat doen we al decennialang.

Het initiatief van Helden van het Verzet kan daar zeker op aansluiten.

Er is daarover al eerder contact geweest tussen de diensten van de Stad en het Komitee.

Het voorlezen van namen van verzetsmensen vind ik een sterk en waardevol idee. Ik wil bekijken hoe we dat op een respectvolle manier kunnen integreren in de plechtigheid.

Zo blijven we bouwen aan een gedeeld geheugen.

En houden we de waarden levend die ons verbinden.
