

Van: Fatih Kat <fatihkat@gmail.com>

Verzonden: maandag 13 februari 2023 16:53

Aan: Schepen Watteeuw Filip <schepen.watteeuw@stad.gent>

Onderwerp: solidariteitsactie tvv de slachtoffers van de aardbeving

Beste Schepen dhr Watteeuw,

Vorig week is er een grote ramp plaatsgevonden in het vaderland van de vele Turkse Gentenaren. De Turkse diaspora in heel België en in Gent begonnen massaal met solidariteitsacties.

Als moskee hebben we afgelopen vrijdag ook geld ingezameld en zullen dit de komende 3 weken tijdens de vrijdaggebed ook doen.

De omvang van de ramp is heel groot, de mensen willen meer doen. Niet enkel de mensen die naar ons moskee komen maar ook onze mede inwoners van Gent willen we aanspreken en hun hulp vragen. Want een ramp met zo een omvang kunnen we niet alleen bestrijden.

Daarom ontstond het idee om komende zaterdag 18/2 op het drukke Korenmarkt ergens goed zichtbaar een foodtruck te zetten en pitta te verkopen.

We weten dat dit via IOD aanvraag en nog andere diensten moet gebeuren maar er zijn daar bepaalde procedures. Aangezien dit over een uitzondering en een solidariteitsactie gaat, richten we ons rechtstreeks tot u.

Is het mogelijk om op zaterdag 18/2 eenmalig een foodtruck toe te staan op de korenmarkt?

We zullen dit met spandoeken goed kenbaar maken dat het over een solidariteitsactie gaat om zo geen mis opvattingen te veroorzaken met de plaatselijke horecazaken.

Hopend op een positief antwoord.

Met vriendelijke groeten,

Fatih Kat
i.o Eyup Sultan Moskee
Kazemattenstraat 80
9000 Gent