



Opschrift

Vergadering van 21 oktober 2019

Nummer: 2019_IP_00052

Onderwerp:

Interpellatie van raadslid Johan Deckmyn: Bouw van de grote moskee in Gent

Raadslid(-leden):

Johan Deckmyn - Vlaams Belang

Bevoegd: Filip Watteeuw

Omschrijving van de vraag

Toelichting:

Vlaams Belang verzette zich al in het verleden tegen de komst van een megamoskee aan de Gebroeders de Smetstraat in Gent. De buurt van het Rabot krijgt immers de twijfelachtige eer om binnenkort over de grootste moskee van Vlaanderen te beschikken. Het complex zal niet alleen 2.500 vierkante meter groot zijn met minaretten van 23 meter hoog, de gebedsplaats zal ook 500 gelovigen kunnen ontvangen. Daarnaast komt er nog een extra zaal voor 350 mensen én een polyvalente zaal voor 500 personen. De nieuwe moskee wordt aangebouwd aan het voormalige Tractiestation.

Desalniettemin kreeg dit project groen licht. Aangezien het gaat om een Dinayet-moskee, is het eigenlijk de Turkse president Erdogan die de vergunningen op zak heeft om in Gent de grootste moskee van Vlaanderen te bouwen.

Diyanet is een Turkse regeringsinstantie die in Europa moskeeën bij de vleet opent om de Turken in het buitenland in het gareel en bij de les te houden. In België alleen al opende het Erdogan-regime 73 Diyanetmoskeeën. Dat onze verschillende regeringen dit op hun beloop laten, is minstens opmerkelijk te noemen. De Belgische Staatsveiligheid publiceerde immers al enkele rapporten over Diyanet die ronduit vernietigend waren. In deze documenten was te lezen dat Diyanet *“een instrument is van het Turkse regime in ons land”*, *“een verlengstuk van de Turkse fundamentalistische AK-partij van Erdogan”*, *“informatie verzamelt over regimetegenstanders”* en *“bijdraagt aan de polarisering van de Turken in ons land”*.

De initiatiefnemer voor de bouw van de nieuwe moskee is de vzw ‘Belcika-Türk islam Diyanet Vakfi Rabot Fatih Camii’. De nieuwe moskee zal ‘Fatih’ heten, een veelzeggende naam. ‘Fatih’ betekent immers ‘veroveraar’ en is de bijnaam van Sultan

Mehmet II die aan het hoofd van een moslimleger in 1453 het toenmalige christelijke Constantinopel veroverde.

Het totale project zou meer dan 6 miljoen euro kosten, een bedrag dat volgens de initiatiefnemers “*zelf bij elkaar zou gespaard worden door de moslimgemeenschap*”. Erg geloofwaardig klinkt dit laatste niet, aangezien de Turkse overheid Diyanet financiert.

Inrtussen worden we geconfronteerd met de agressieve inval van Turkije in Syrië, en dit tegen alle regels van het internationaal recht in. Er kunnen bijgevolg grote vraagtekens geplaatst worden bij de voortzetting van dit project.

Vraag:

Wat is de stand van zaken in dit dossier vandaag?

Zou het niet opportuun zijn om de bouw van de moskee een halt toe te roepen, gezien de huidige internationale situatie en het feit dat deze moskee een spreekbuis van het Erdogan-regime zal zijn?