

## **Opschrift**

**Vergadering van** 21 januari 2019

**Nummer:** 2019\_MV\_00008

### **Onderwerp:**

**Mondelinge vraag van raadslid Karin Temmerman: Een Gentse straat of plein genoemd naar Lumumba?**

### **Raadslid(-leden):**

Karin Temmerman - sp.a

**Bevoegd:** Mathias De Clercq

## **Omschrijving van de vraag**

### **Toelichting:**

#### **Vraag:**

Graag had ik dan ook een stand van zaken gehad:

1. Wanneer komt de straat of het plein genoemd naar de vermoorde Congolese premier, Patrice Lumumba, er eindelijk?
2. Werd er reeds een straat of plein geselecteerd die de naam van Patrice Lumumba zal krijgen?

### **Vraag:**

Op 30 juni 2018 werd in Elsene, vlakbij de Matongewijk, het Patrice Lumumbaplein ingehuldigd.

Het is de eerste plek in de Belgische publieke ruimte, waarop de naam van de vermoorde eerste premier van het onafhankelijke Congo prijkt.

Met de inhuldiging kreeg Patrice Lumumba, 57 jaar na zijn door België georkestreerde moord, eindelijk erkenning als symbool voor de dekolonisering.

Reeds in 2001 concludeerde de parlementaire onderzoekscommissie Patrice Lumumba in de Kamer, dat België een zware morele verantwoordelijkheid draagt voor de omstandigheden die hebben geleid tot de moord op de eerste premier van het onafhankelijke Congo. De Canvas-documentaire 'De kinderen van de kolonie', belichtte deze trieste gebeurtenis, de uitlevering van de gevangengenomen Patrice Lumumba aan

de autoriteiten van Katanga en de rol die België daarbij speelde, op een heldere manier. Het was duidelijk dat de toenmalige regering absoluut niet bekommerd was om de fysieke integriteit van Patrice Lumumba.

In Gent is er vandaag nog steeds geen straat of plein waarop de naam van de vermoorde Patrice Lumumba prijkt. Naar aanleiding van protest van actievoerders op de Leopold II-laan in januari 2018 (zij hadden het straatnaambordje van Leopold II vervangen door eentje met 'Patrice Lumumbalaan' op ), meldde het kabinet van burgemeester Termont dat er mogelijk een Patrice Lumumba-straat of -plein zou komen.

Behandeld door de commissie algemene zaken, intercommunales en bevolking in vergadering van 22 januari 2019.

## **Antwoord**

**25 januari 2019**

Zoals u in uw vraag hebt aangegeven, heeft het kabinet van voormalig burgemeester Termont vorig jaar inderdaad aangekondigd dat er mogelijk een Patrice Lumumba-straat of plein kan komen. De bevoegde dienst onderzocht daartoe de mogelijkheid tot toekennen van de naam "Patrice Lumumba" binnen de plaatsnaamgeving. Dit onderzoek wees uit dat er in de Gentse plaatsnaamgeving geen gelijkkluidende namen zijn, waardoor er qua homofonie bijgevolg geen probleem is om de naam van Patrice Lumumba aan een bepaalde locatie toe te kennen.

Normaliter wordt er, na onderzoek naar aanwezige toponiemen, nog steeds voorrang gegeven aan vrouwennamen, maar omwille van speciale gebeurtenissen of omwille van specifieke factoren kan hier worden van afgeweken. Dit wil dus zeggen dat - zodra een passende locatie zich aandient - deze naam ter goedkeuring aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd.

Op vandaag is er nog geen concrete locatie voorhanden die zou kunnen dienen als passend eerbetoon aan de spilfiguur in de Congolese onafhankelijkheidsstrijd. Zodra er ruimte vrij komt om de naam van Patrice Lumumba toe te kennen zullen wij niet aarzelen om dit te doen, wel integendeel. Een concrete datum kunnen wij hiervoor evenwel nog niet meegeven.