

## Ardinois Lut

---

**Van:** David Du Seuil <davidduseuil@hotmail.com>  
**Verzonden:** zondag 25 februari 2018 19:40  
**Aan:** Fractiesecretariaat CD&V; Fractiesecretariaat N-VA; Fractiesecretariaat Open VLD; Fractiesecretariaat SP.A; Fractiesecretariaat Vlaams Belang; Fractiesecretariaat GROEN  
**CC:** Citadelpark Voor Kinderen; gent@gentenaar.be  
**Onderwerp:** Bal Pedal-Kuipke open brief

Op donderdagavond 22 februari vond tot onze grote ergernis "Bal Pedal" plaats in het Kuipke. Voor de zoveelste keer in de 21 jaar dat we in de Koning Leopold II-laan wonen, werden we tot laat in de nacht wakker gehouden door het gedaver van de bassen van een muziek-evenement dat in het Kuipke werd georganiseerd.

Tot overmaat van ramp dan nog op een weekdag en tot 3u 's ochtends. Wel, als dat dan eindelijk is gestopt en de laatste krijsende bezoekers na stevig dichtslaan van hun autoportieren, al dan niet vergezeld van een loeilharde autoradio met gierende banden zijn vertrokken, is het 3u30. Als je tot het gedeelte van de bevolking behoort dat werkt en belastingen betaalt om deze stad te doen draaien en al diegenen die niet (meer) kunnen of willen werken te onderhouden, sta je voor 7u op en is het wel een heel korte nacht geweest.

Dit alweer na een evenement dat op een locatie wordt georganiseerd die daar totaal niet voor is geschikt, het Kuipke is namelijk -hou u vast- een sportzaal en geen discotheek.

Dit alweer na een evenement dat door respectloze zakkenvullers wordt georganiseerd, met een vergunning van de stad in een gebouw dat door de stad wordt verhuurd en dat dus met datzelfde eerder vermelde belastingsgeld wordt onderhouden.

Dit alweer na een evenement dat voor de buurtbewoners in het bijzonder noch voor de Gentenaars enige meerwaarde biedt en voornamelijk bezoekers van buiten Gent en/of studenten aantrekt.

Vraagt u zich soms of voor wie u eigenlijk deze stad bestuurt? Doet u dat voor de Gentenaars of voor vaak respectloze buitenstaanders?

Waarom mag het Citadelpark niet gewoon zijn wat het is? Namelijk een park.

Waarom mag het Kuipke niet gewoon zijn wat het is? Namelijk een sporthal.

Waarom hebben wij als buurtbewoners geen recht op respect voor onze nachtrust ?

In deze hebben voor ons zowel de huidige meerderheid (hallo Groen ? Is geluidsoverlast dan geen milieuvervuiling ?) als de oppositie boter op het hoofd, want we horen wel oeverloos geleuter over het mobiliteitsplan (dat de overgrote meerderheid van de Gentenaars niet interesseert gezien nog niet eens 10% bereid werd gevonden de enquête voor een referendum daarover te tekenen), maar niets over de geluids-, studenten- en evenemententerreur waar de Gentenaars in het algemeen en onze buurt in het bijzonder aan worden onderworpen.

Ik wil dan ook met aandrang vragen het Kuipke noch het Citadelpark nog te verhuren voor muziek-evenementen, want het is al sinds jaar en dag geweten dat dat voor een ondraaglijke geluidsoverlast voor de buurt zorgt.

Denk misschien ook eens na over welke stad u wil, één waar de bewoners niet van tel zijn en niet kunnen wachten om weg te vluchten, die voor buitenstaanders wordt bestuurd of een stad waar het goed leven is, want dat is Gent op deze manier niet, dat kan ik u als geboren en getogen Gentenaar vertellen.