
OPSCHRIFT

Vergadering van 13 juni 2018

Nummer: 2018_MV_00233

Onderwerp:

Mondelinge vraag van raadslid Johan Deckmyn: Turkse lessen aan allochtone jongeren

Raadslid(-leden):

Johan Deckmyn - Vlaams Belang

Bevoegd:

Elke Decruynaere

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting:

De laatste dagen is er heel wat heisa ontstaan omtrent de Turkse lessen die aan allochtone jongeren van Turkse origine wordt gegeven. Deze lessen worden gegeven door leraars die werden aangeduid door de Turkse overheid die tevens voor de kosten opdraait. De stad Gent collaboreert in dit anti-integratie initiatief duidelijk met het Erdogan-regime in Turkije door gratis lokalen ter beschikking te stellen.

Dit hoeft niet te verbazen, aangezien het een duidelijke beleidskeuze van deze stad is om vreemdelingen hun taal bewust te laten spreken. Dit onder meer op de Gentse speelplaatsen.

Vraag:

Hoe verantwoordt de stad Gent stad haar steun voor een initiatief dat een rem betekent op de integratie van vreemdelingen in Gent?

Behandeld door de commissie onderwijs, personeel en fm in openbare vergadering van 13 juni 2018.

ANTWOORD

13 juni 2018

Grote emoties en zware woorden zijn hier al gevallen: "de 5de Kolonne, collaboratie", dat precies uw partij mijnheer Deckmyn daar over begint, dat zal de ironie van de geschiedenis zijn.

Waarover gaat dit echt? Het initiatief van een aantal geëngageerde ouders die naschools een aanbod willen organiseren en die daarvoor beroep doen, en ik heb ze daar ook naar verwezen, op het algemeen reglement in het kader van Bredeschool, onze werking van ons Onderwijscentrum, dat ervoor gaat dat onze schoolgebouwen ook na de schooltijd gebruikt kunnen worden. Door al wie initiatief neemt in Gent en die zich aan het reglement houdt.

Gebeuren daar controles op? Ja, daar gebeuren steekproef controles op om na te gaan of het een juist gebruik is. Onder andere geen politiek, geen religie, geen erediensden mogen gebeuren in onze schoolgebouwen, in onze stadslokalen.

De ironie van dit verhaal is dat deze ouders dit perfect hadden kunnen organiseren in hun eigen woonkamer in een zaaltje dat ze huurden, maar dan niet bij de Stad Gent, of in een ander net.

Maar ze hadden gezegd dat ze het juist wilden laten doorgaan in stadslokalen, omdat ze net de Turkse taal wilden loskoppelen van heel die politiek. En heel die politiek is een ongelofelijk geladen context op dit moment. Toen ik de krant opende was dan ook mijn reactie, hoe kan in godsnaam een Staatssecretaris dergelijke uitspraken doen, duidelijk zonder enige kennis van zaken.

Mevrouw Van Renterghem, u hebt de documenten opgevraagd, ik stel alleen vast dat u selectief bent in wat u wel en niet gebruikt. U zult gezien hebben dat er ook een officieel schrijven van mij bijzit dat, net omwille van de gevoelige context, expliciet vermeld dat politiek, nationalisme en religie daar niet op zijn plaats zijn. De ouders hebben elke les bijgewoond omdat het ook hun bezorgdheid was.

Het is ongelofelijk ironisch dat we dit soort insinuaties en vragen krijgen. Het zijn net de ouders die heel erg bekommerd zijn en tegelijk van die meertaligheid een troef willen maken. Wat onze visie is van de Stad Gent. We zijn daar niet beschaamd over want dat is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek dat ook toont dat als je er op de juiste manier mee omgaat, die meertaligheid en de kennis van verschillende talen, de ene taal de andere taal niet in de weg hoeft te staan. Het is net daarnaar dat de Universiteit Gent en Artevelde Hogeschool vanuit dit project onderzoek doet.

Ik denk dat dit ons allemaal zou moeten aanbelangen, want het is nog altijd zo dat als we kijken naar de resultaten op school dat daar sprake is van ongelijke kansen, dat daar in het bijzonder

kinderen met een sociaal economische zwakkere achtergrond, maar ook kinderen die niet het Nederlands als thuistaal hebben, slechter scoren, wel dan gaan we toch op zoek naar oplossingen. Dan durven we dat toch te doen out of the box en op wetenschap gebaseerd en niet op de onderbuik van Vlaanderen of waar men denkt politiek mee te kunnen scoren.

Dus wij blijven bij onze visie omdat die wetenschappelijk onderbouwd is en stop ermee om te doen alsof wij Nederlands niet belangrijk vinden. Integendeel! Nederlands is waar onze leerkrachten dag in dag uit mee bezig zijn. Nederlands is de taal die wij delen.

We zijn vorig jaar gestart met zomerkampen, Nederlands voor anderstaligen. Jammer genoeg heb ik toen geen reactie van de Staatssecretaris mogen ontvangen, er zijn mij geen felicitaties nog bloemen toegezonden, maar nu wel deze donderpreek en scherpe reacties. Ik vind dat ongelofelijk ondankbaar voor het werk waarmee heel veel scholen dag in dag uit mee bezig zijn en wij ook als stadsbestuur. Ook voor dergelijke zeer gerangeerde ouders die de handen in elkaar slaan met onderzoekers in deze stad (Artevelde Hogeschool, Universiteit Gent).

Laat ons een stad blijven waar er samen gewerkt wordt. Als mensen zeggen dat ze projecten willen begeleiden en ondersteunen waar de kinderen in Gent beter van worden, waar precies die taalproblematiek een stuk wordt aangepakt en voorwerp van onderzoek is, laten we dit mogelijk blijven maken.

Ik denk dat dit net een zeer positief verhaal is en laat ons daar absoluut voor hoeden om er iets negatiefs rond te maken en een verhaal te maken waarin we groepen mensen tegen elkaar opzetten of zoals mijn collega gemeenteraadslid ook zei, dat als er iets te maken heeft met Turkije wordt je onmiddellijk geridiculiseerd als fan van Erdogan.

Wel beste mensen ik heb de reportage in het Nieuwsblad dit weekend, die ging over de Turkse gemeenschappen in verschillende steden in Vlaanderen, gelezen. Wat heb ik daarvan onthouden? Stop met ons te behandelen als tweederangsburgers en stop om ons op te sluiten in één identiteit. hetgeen wat Chris daanet ook zei, het zijn kinderen, het zijn Gentenaars.

Het woordgebruik vanavond ten opzichte van mij maar ook ten opzichte van de ouders en de kinderen, bezin wat uw opdracht is als politicus en waar we mee bezig zijn en wat voor soort Stad en Gent we aan het maken zijn.

Laat ons gaan voor een stad waar iedereen Gentenaar is en waar we samen op zoek gaan naar oplossingen en een beleid voeren dat iedereen, en in het bijzonder die kinderen die op school nog voor grotere uitdagingen staan, tegemoetkomt.